

Ik beloof hierbij, dat ik blij geloven in mijn herontdekte, ook al wist ik dat het er allang zat, mijzelf.

Dat beloof ik heilig omdat ik er op die manier het beste kan zijn voor nabestaanden.

Zonder daarmee een vrijbrief te creëren, doe ik dat zonder de beklemmende angst om te vallen. Want met dezelfde overtuiging als het uitspreken van de eerste zin van de opleiding :

" Over een jaar ben ik..... " zal ik dan opstaan om nog beter te doen wat ik zo graag doe :

Op de meest authentieke en liefdevolle manier mensen gidsen naar het kostbaarste en onontkoombare loslaten van hun dierbare

Dat is niet alleen een belofte, dat is zelfs meer dan een erewoord.

Dirk-Jan Emans
Uitvaartverzorger